

On beşinci yüzyılın başlarında, Ankara yakınlarında oldukça fakir bir aile yaşardı. On sekiz çocuklu ailenin reisi oldukça mütevazı kazancını çocuklarına yettirmek için günde on sekiz saate yakın çalışırdı. Gerekliğinde konu komşudan yardım da gelirdi. Bu kardeşlerden ikisi, Ali ve Ahmet, bu umutsuz durumlarına rağmen, kalplerinde gizliden gizliye bir hayali büyütürlerdi. Her ikisi de usta bir ressam olmak istiyordu; ama babalarının kendilerini şehirdeki sanat akademisine gönderemeyeceğini gayet iyi biliyorlardı. Günler, geceler süren tartışmalardan sonra iki kardeş ortak bir karar aldılar. Yazı tura atmaya karar verdiler. Yazı turada kaybeden maden ocağında çalışıp, kazandığı ile kazanan kardeşinin sanat akademisindeki masraflarını karşılayacaktı. Sonra da kazanan kardeş, dört yıl sonra mezun olduğunda, ya resimlerini satarak ya da gerekirse madende çalışarak diğer kardeşi okutacaktı. Bir sabah fısıltılı dualar eşliğinde yazı tura attılar. Yazı turayı Ali kazandı ve Ankara'daki sanat akademisinin yolunu tuttu.

Haydi soruları cevaplayalım.



1. Parçada anlatılan kardeşler kimlermiş?

.....



2. Kardeşler nerede yaşıyorlarmış?

.....



3. Olay, ne zaman geçmektedir?

.....



4. Kardeşler, neden yazı tura atmışlar?

.....



5. Okumak için nasıl bir çare bulmuşlar?

.....

6. Kardeşler ne hayal kurmaktalarmış?

.....

