

Padişah, acemi bir köleyle gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş. Ağlamaya, inlemeye başladı. Tir tir titriyordu. Avutmak için çok uğraştılar ama bir türlü sakinleşmedi. Padişahın keyfi kaçtı. Herkes aciz vaziyetteyken gemide bulunan yaşlı adam padişahın huzuruna çıktı:

"Müsaade buyurursanız ben onu sustururum" dedi. Padişah da: "Lütfen lütfetmiş olursunuz" dedi. Yaşlı adam emretti, köleyi denize attılar. Köle birkaç kere suya battı, çıktı. Sonra saçından yakaladılar, gemiden tarafa çektiler. Köle gemiye yaklaşıncaya iki eliyle dümene asıldı, oradan gemiye çıktı, bir köşede uslu uslu oturmaya başladı. Yaşlı adamın yaptığı iş padişahı hayrete düşürdü, "Bundaki hikmet nedir?" diye sordu. Yaşlı adam yanıt verdi: "Köle evvelce suya batmayı tatmamıştı. Gemideki güvenliğin kıymetini bilmiyordu."

İşte huzur ve saadet de böyledir. Bir felaket görmeyen kimse huzurun kıymetini bilemez.

### Haydi soruları cevaplayalım.



1.Parçada, **kimler** geçmektedir?

.....



2.Olay, **nerede** geçmektedir?

.....



3.Köle, **neden** korkuyormuş?

.....



4.Yaşlı adam, kölenin korkusunu **nasıl** yenmiş?

.....



5.Yaşlı adam, köleyi **ne zaman** denize atmış?

.....

6.Bu parçadan **ne** anladınız çocuklar?

.....

